



AAN ALLE



GESCHEIDEN OUDERS MET



EEN KIND IN GROEP 8!



Vandaag is een belangrijke dag voor ons. De musical van groep 8. Na deze dag zijn wij definitief geen 'kleintjes' meer, want na de zomer gaan we naar de middelbare. We hebben teksten geleerd, dansjes geoefend en kostuums gepast. We zijn er helemaal klaar voor. We maken ons alleen nog zorgen over één ding: jullie. We durven het eigenlijk niet te zeggen, dus vandaar deze brief.

In ons hoofd zien we namelijk steeds voor ons hoe jullie allebei aan de andere kant van de zaal gaan zitten. En dat wij dan niet weten naar wie we toe moeten lopen als het afgelopen is. Hoe jullie dan niks tegen elkaar zeggen op het schoolplein. Het gevoel dat jullie eigenlijk liever niet willen komen als de ander er ook is. Dat vinden we moeilijk.

Dus, mogen we jullie een paar dingen vragen?

- Willen jullie als jeblieft allebei komen en bij elkaar in de buurt gaan zitten? Achter elkaar is ook al goed.
- Mogen alle opa's en oma's ook mee? En willen jullie daar dan aardig tegen doen?
- Willen jullie deze avond in ieder geval geen ruzie maken, maar elkaar ook niet negeren?
- En samen trots zijn op ons?

Dat zouden we echt heel fijn vinden. Want dan kunnen we ons goed concentreren op de musical. En kunnen we plezier maken en genieten van dit, voor ons, onvergetelijke moment. ♥

Namens alle jongeren van Villa Pinedo

-X-

