

!

AAN ALLE



(NIEUWE) PARTNERS



VAN ONZE OUDERS!

Een brief speciaal voor jou. Omdat je een rol speelt in ons leven. Soms best een grote. Alles wat veilig en vertrouwd was, is door de scheiding ineens anders. En nu zijn papa en mama weer verliefd. Alleen niet meer op elkaar. Aan dat idee moeten we vaak wennen. Met deze brief willen wij jou laten weten hoe wij ons voelen. Zodat jij ons beter kunt begrijpen. En we het hopelijk heel fijn kunnen hebben met elkaar.

Wist je dat sommigen van ons het best spannend vinden om jou toe te laten in ons leven? Door de 'roze wolk' kunnen jullie vaak niet wachten om elkaars kinderen te ontmoeten, maar voor ons is dat vaak niet zo makkelijk. Wij zien vooral dat iemand anders wakker wordt naast mama, we onze plek op de bank moeten delen en papa door de nieuwe relatie ineens minder tijd voor ons heeft.

We begrijpen het wel, maar voelen ons ook verdrietig dat ons thuis ineens wéér anders wordt.

En wist je dat we ons soms best in de war voelen? Want eigenlijk zijn we heel blij dat onze ouders weer gelukkig zijn met iemand anders. Dat papa dan niet meer alleen is in het weekend en wij ons daar geen zorgen over hoeven maken. Maar we willen ook zo graag alleen-tijd met papa en onze broertjes of zusjes. We vinden het vaak moeilijk om te zeggen hoe we ons écht voelen. We willen jullie geluk niet in de weg staan, dus dan zeggen we soms maar niets. Of we zeggen het juist te boos. We vinden het allemaal best ingewikkeld, maar jij kunt ons hierbij steunen. ♥

Dus, mogen we je een paar dingen vragen?

- Geef ons de tijd om te wennen aan jou en aan de nieuwe situatie. Vraag ons wat wij fijn vinden of geef ons de ruimte om dit met onze ouder te bespreken.
- Interesseer je écht in ons. Sta ervoor open om onze eigen band te creëren. Doe af en toe wat leuks met ons, maar gun ons ook tijd alleen met papa of mama.
- Probeer de rol van onze ouders niet te vervangen. Papa en mama zijn heel belangrijk voor ons. Ook als we één van hen wat minder zien. Wil je daarom haast onze ouders staan, als een soort extra groot team speciaal voor ons?
- We snappen dat er misschien nieuwe huisregels komen, maar we vinden het wel fijn als we daarover mogen meedenken. En dat onze ouder ons daarop aanspreekt en niet jij.
- Laat ons zelf bepalen hoe wij jou noemen. Want soms klinkt 'stief' te rot, maar 'bonus' weer teveel.
- Wil je aardig zijn over de andere ouder? En als onze ouders negatief over elkaar praten, wil je ze dan corrigeren?
- Vooral als we merken dat onze andere ouder jou niet leuk vindt, is het voor ons lastig om jou aardig te vinden. Dan voelt het alsof we moeten kiezen. Wil je daar dan niet over oordelen? Wat je wél kan doen, is naar ons luisteren als wij tussen de twee teams in staan van wie wij zoveel houden.
- En geef ons vooral het gevoel dat we welkom zijn in jouw leven. ♥

Een nieuwe liefde voelt als een wissel van ons vertrouwde team. Andere tenues, een nieuwe tactiek en soms wat flinke goals tegen. Als je ons de tijd geeft om te kunnen wennen en ons echt ziet staan, gaan we vanzelf weer scoren. Alleen duurt het soms even voordat we je in de basis opstellen. En over een paar jaar zijn we gewoon samen kampioen!

Namens alle jongeren van Villa Pinedo

-X-

PS Wil jij papa of mama vertellen over onze online training 'Aan alle gescheiden ouders' met heel veel tips van kinderen?

