



# AAN ALLE GESCHEIDEN OUDERS

MET WIE WIJ DE FEESTDAGEN VIEREN



Met deze brief willen wij jullie laten weten hoe wij ons voelen tijdens de feestdagen. 'Wij' zijn de kinderen met gescheiden ouders die ieder jaar weer opnieuw onze weg moeten vinden in het vieren van de feestdagen.

Sommigen van ons voelen zich verdrietig dat onze familie niet compleet zal zijn. We hebben afscheid moeten nemen van oude familietradities. Stiekem zijn we een beetje jaloers op vriendjes en vriendinnetjes die deze dag wél met hun hele familie aan tafel zitten. Wij moeten vaak één van jullie missen op deze feestelijke dagen of voelen ons schuldig omdat we één van jullie moeten teleurstellen. We kunnen ons zorgen maken als één van jullie op die dag helemaal alleen is. Voor anderen is het misschien de eerste keer kerst vieren met jullie nieuwe partners. En dat kan best wennen en stressvol voor ons zijn.

Veel mensen kijken uit naar de feestdagen, maar voor ons is dat niet altijd zo. Als jullie ruzie maken over waar we welke feestdag moeten zijn, of omdat wij zelf al maanden van tevoren met de planning bezig zijn. Wij krijgen dan het gevoel dat we moeten kiezen tussen één van jullie. We zijn vooral bezig met hoe jullie je voelen in plaats van wat wij zelf fijn zouden vinden. En het liefst willen we overal tegelijk zijn.

We willen zó graag genieten van de feestdagen en uitkijken naar momenten vol gezelligheid, lekker eten, familie en jullie; onze ouders.

Dus, mogen we jullie een paar dingen vragen?

- ~> Willen jullie ons vragen hoe onze ideale feestdag eruit ziet en écht luisteren naar onze wensen?
- ~> Wees flexibel. Kunnen we jou ook ergens rond de feestdag zien in plaats van op de dag zelf, als we aangeven dat we dit fijn vinden?
- ~> Vraag hoe wij ons voelen en hoe je ons kan helpen om deze periode ontspannen door te komen.
- ~> Willen jullie ons laten weten dat wij ons geen zorgen over jou hoeven te maken, wanneer je (even) alleen bent tijdens de feestdagen?
- ~> En willen jullie samen met ons nieuwe familietradities bedenken?

De feestdagen voelen voor ons als een voetbalwedstrijd, met twee ouders langs de zijlijn die strijden om wie welke feestdag mag hebben. We rennen van het ene naar het andere huis: binnen de speeltijd en zonder verlenging. Het voelt als een race tegen de klok voor dat laatste doelpunt waarmee we proberen gelijkspel te maken. Zodat iedereen uiteindelijk tevreden kan zijn.

We willen eigenlijk maar één cadeau voor de feestdagen: samen met jou mooie herinneringen maken en het vieren op een relaxte manier, die voor ons goed voelt. Zullen we er samen een mooi feestje van maken? ♥

-X-

Namens alle jongeren van Villa Pinedo